

# Ein Mastermärchen. Uniek door de Romantiek.



Eindelijk was het weer Nederland. Winter, ijs en schaatsen; natuurlijk onbekend voor dertienjarige nazaten. Met immer dalende koersen zie ik volwassenen oprecht stralen. In een Anton Pieck-achtig plaatje voelen zij zich in harmonie met een natuur van bevroren water. Kou en het kosteloos genieten der heilige schaats kenmerken des Hollanders ware aard. Ouderen herbelevden een jeugd waarin de winter alles was en samenbond. 'Op het ijs hebben wij elkaar ontmoet', spraken bejaarde geliefden. Op het ijs vond de samenleving ooit een toekomst.

Door Mr N.A. Jansen MBA,  
Docent Business Law

Plots vlokte de laagconjunctuur op ons neer. Paniek, depressie en -65% als beursbewegingen aan jonge beleggers onbekend. Met immer dalende koersen zie ik volwassenen wit en angstig blikken. In een pandemonium van analisten voelen zij zich vervreemd der natuurlijk opwaartse beweging. Versteende en vertwijfelde inactiviteit kenmerken des beleggers ware aard. Ouderen herbelevden jaren waarin bescheidenheid en dankbaarheid alles was en samenbond. 'Dit kon niet goed blijven gaan', spraken zij die de depressie verhaald geworden was door ouders. Op het dieptepunt zal de samenleving ooit een toekomst hervinden.

*'Iedereen doet het' is een slecht motief voor een MSc. Wie zat er niet in aandelen? Kun je wel concurreren op de arbeidsmarkt als je doet wat iedereen doet?*

Eindelijk, de bittere kou doet me mijn favoriete overhemd dragen. De romantiek van het merk 'salesmen', lang vervlogen dagen vol eenzaamheid. Eens was ik het; een 'missionary salesman' van receptgeneesmiddelen. Het bracht me veel; snel weten te denken en te handelen. Elke dag was er immers één vol bezwaren, technische weerstanden en hardende tegenwind.

*Es wächst heran ein neues Geschlecht,  
Ganz ohne Schminke und Sünden,  
Mit freien Gedanken, mit freier Lust -  
Dem werde ich alles verkünden.*

**Master of Science?** Doe het erna. Bachelor, blijf het nog twee jaar en kies voor een pre-Master in hard knocks, de verkoop. In de rechtszaal staan CEO's en CFO's die

iets niet kunnen. Rekenen gaat goed, maar verkopen? Nee, het is ze niet gegeven. De essentie van het bedrijfsleven en beurzen is ...verkopen. Aan Cor Boonstra, voormalig Philips CEO, kleeft de romantiek van zijn eerste baan als worstverkoper. De romantiek als mens-merk associatie brengt respect bij onder- en bovengeschikten, bij pers en vrienden. Wie het als CEO niet heeft gaat voor een gerecht door zijn hoeven, zonder compensatie van de romantiek. Zuur en onwennig, 30.000?, het past de romantiek van de verkoop niet.

*Nimm dich in acht, daß wir dich nicht  
Zu solcher Hölle verdammen.*

Kies ervoor uw leven een romantisch sprookje te laten zijn. Begin waar anderen niet willen komen: de verkoop. En eindig waar anderen niet kunnen komen; als CEO die markt en mens ervaren heeft. Eens komt de dag dat hij die verkoper was, de boardroom binnenschrijdt.

*Wir kamen endlich zu einem Ort,  
Wo funkelnde Kerzenhelle  
Und blitzendes Gold und Edelstein;  
Das war die Drei-Königs-Kapelle.*

*Met dank aan Heinrich Heine (1797-1856).  
Na een enige tijd in de verkoop werkzaam te zijn geweest werd hij dichter.*